

Φηρά Σαντορίνης
e-mail: savesantorini@gmail.com

Προς:
ΜΜΕ Ελλάδα
Απανταχού φίλους της Σαντορίνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αδιαφορεί η πολιτεία για το ναυάγιο Sea Diamond στη Σαντορίνη

Δεν φαίνεται να αποτελεί θέμα στην ατζέντα των αρμόδιων πολιτικών το ναυάγιο του Sea Diamond. Παρόλο που μέχρι σήμερα όλες οι δικαστικές αποφάσεις αποδέχονται και τονίζουν την επικινδυνότητα και την εξακολουθητική ρύπανση που προκαλεί το ναυάγιο του Sea Diamond στην καλντέρα της Σαντορίνης, ουδείς αρμόδιος φορέας της πολιτείας κινεί κάποια διαδικασία προς την εξεύρεση μόνιμης λύσης. Ούτε καν συζητούν για το πρόβλημα, **σαν να μην υπάρχει ή σαν να θέλουν να ξεχαστεί από την μνήμη μας**. Όμως, ότι δεν βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει.

Έλαμψε διά της απουσίας του ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτης στο πρόσφατο συνέδριο, που έγινε στις 4/10 στη Σαντορίνη, με θέμα τη «Βιώσιμη θαλάσσια οικονομία στις νησιωτικές περιοχές». Αν και αρχικά είχε δηλώσει ότι θα παραστεί στο συνέδριο ως κεντρικός ομιλητής, τελικά δεν ήρθε λόγω της εορτής των 40 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Να τονίσουμε βέβαια ότι είναι ο μοναδικός από τους 6 υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας των τελευταίων 7 ετών από το ναυάγιο του Sea Diamond, που ουδέποτε θέλησε να συναντηθεί με την επιτροπή των πολιτών για την ανέλκυση του ναυαγίου, που ποτέ δεν απάντησε σε σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή, ενώ όποτε ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το Sea Diamond που σαπίζει στην καλντέρα της Σαντορίνης, υποστήριξε τις θέσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας λέγοντας ότι: **"το ναυάγιο είναι σε τέτοιο βάθος που δεν εμποδίζει σε τίποτα, ενώ υπάρχει διαρκής παρακολούθηση για θέματα ρύπανσης και ήδη έχει πληρωθεί ένα τεράστιο ποσό για τον καθαρισμό της περιοχής."**

Απαράδεκτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην πρόσφατη συνάντηση του νέου Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου με τον κ. Βαρβιτσιώτη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τα ΜΜΕ, ουδείς αναφέρθηκε στο θέμα του ναυαγίου του Sea Diamond καθώς η ατζέντα της συζητήσεως περιορίστηκε στα θέματα για την ακτοπλοΐα, το μεταναστευτικό και τα άνυδρα νησιά, όχι βέβαια πως και αυτά δεν είναι προβλήματα.

Αλλά και εδώ στη Σαντορίνη, κανένας εκ των τοπικών αρμόδιων φορέων δείχνει να ενδιαφέρεται ή να ανησυχεί έστω, για την τύχη του τοξικού ναυαγίου μέσα στη θάλασσά μας. Πέρα από την πρόοδο των νέων επενδύσεων, τη δημιουργία ή όχι του δεύτερου ή και του τρίτου τελεφερίκ στην καλντέρα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας, την αύξηση των τουριστικών ροών και του εισοδήματος των επιχειρηματιών του νησιού, ουδείς ενδιαφέρεται να προστατεύσει το μοναδικό οικοσύστημα της Σαντορίνης και μαζί με αυτό, το μέλλον των παιδιών του.

Επιτελούς ΦΤΑΝΕΙ! Ας ενημερώσουν το Θηραϊκό λαό όλοι οι αρμόδιοι που δήθεν φροντίζουν για την προστασία, όχι μόνο τη δική μας αλλά και του περιβάλλοντος, ότι δεν υπάρχει διάθεση από μέρους τους να ανελκυστεί το κουφάρι του ναυαγίου και να διατηρηθούν καθαρά τα νερά της καλντέρας και υγιείς οι κάτοικοι της Σαντορίνης. Φτάνει πια η υποκρισία. Δεν θα μας σώσουν τα συνέδρια υπό την αιγίδα του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα οποία, κάπου προς το τέλος τους, αναφερόμαστε μεταξύ άλλων και στο ναυάγιο του Sea Diamond, συμφωνούμε μεταξύ μας ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά εφτάμισι χρόνια μετά, τίποτα δεν φαίνεται να μας οδηγεί προς τη λύση του προβλήματος. ΝΤΡΟΠΗ!!

Παρά τις δυσκολίες, την αδιαφορία της πολιτείας και όλων των αρμοδίων, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond, δεν παραδίδει τα όπλα. Δεν παραιτούμαστε και δεν ξεχνάμε το περιβαλλοντικό έγκλημα που κάποιιοι διέπραξαν στον τόπο μας και που κάποιιοι άλλοι το αφήνουν να εξελίσσεται. **ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ, ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ SEA DIAMOND.**