

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ: 1950-1980 † ΙΩΑΝ. ΣΠ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ 1980-2012: ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΟΣ 66ον * Αρ. Φύλλου 709
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Α. Βασ. Παύλου 118, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, 185 33 • Τηλ.: 210-8991.725
FAX: 210.8991.813/Τηλ/τής και FAX: 210.4110.117 • e-mail: terzopoulou@kykladikonfos.gr

«ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ»!

ΤΕΛΙΚΑ Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ όταν καθημερινά βλέπεις μια κατάσταση αλλοφροσύνης των συνανθρώπων σου και ταυτοχρόνως μιας περιεργής βουβής καταστολής, όταν βλέπεις το σύστημα να απλώνει ένα τεράστιο μηχανικό χέρι και να αρπάζει μερίδες από το πλήθος, από την μάζα των συνανθρώπων μικρομεσαίων και κάτω, γιατί πρέπει να «εκτελεστούν» κάποιες διαταγές και μαζί με αυτές και μερίδες ανθρώπων.... Τότε δεν πρέπει να μένι κανείς βουβός...Τα πράγματα συνεχώς όλο και χειροτερεύουν...

Πολλά θέματα στην τόσο αλλοκοτή εποχή μας μάζ γερμίζουν με θυμό... Καταστάσεις μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα... Πλην αυτών και άλλα μαστίζουν την καθημερινότητά μας, όπως η κακή διακυβέρνηση και ο εσωτερικός κυβερνητικός αλληλοσαρκαγμός των βουλευτών μας που αλληλοτρώνονται για το ποιος έχει κάνει μικρότερα λάθη από τον άλλον... και αφήνουν το κράτος μας να κλυδωνίζεται εδώ και πολλά χρόνια, βορά στις ορέξεις των οιονδήποτε ξένων ηγετών...

Όχι δεν πιστεύω για κανέναν, και δεν είναι θέμα θυμού αλλά απόφαση που προέκυψε από πάρα πολλά πολιτικά λάθη και προεκλογικές υποσχέσεις που κατέληξαν στον κάλαθο των αγριότων, και καλό είναι να βλέω ο Έλληνας καλά στο μυαλό του ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο όσο περνά ο καιρός...

Το είχα ξαναπεί -τότε ήμεθα στα μισά του δρόμου ακόμη-, πως συνεχώς θα προσπαθούν να μας παίρουν βασικά κεκτημένα ετών και χιλιάδες είναι οι υποδείξεις που συνεχώς τα φερόμενα γύρω μας θα επαναλαμβάνουν από όπου κι αν προέρχονται και που θα προσπαθούν να μας κάνουν να μπερδευόμαστε και να μην γνωρίζουμε τι να πιστεύουμε, θέλοντας να μας οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στο πουθενά! Να μας χτυπάνε από παντού, για να μας εξουθενώσουν και να μας εξαφανίσουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο!... Εξ άλλο αποδείχτη ότι κανείς από την Ευρώπη, ιδίως από τους Ηγέτες της Ενώσεως, δεν δικάειται ειφαινετά προς την Ελλάδα, χωρίς να διαφάνει το αίτιο αυτής της συμπεριφοράς... Η Ελλάδα, αυτό το χαρισματικό όσο και πολύπαθο κομμάτι γης που από καταβολής της την επιβουλεύονται και προσπαθούν να την έχουν ηθικά και σωματικά δεσμία, δεν περνάει καλά στις ημέρες μας μια «κρίση»... Ο μεσοέλληνας υφίσταται πρωτοφανή εκβίαση και εκφοβισμό, μία νέα μέθοδο επίθεσης για αδέρτη κατοχή, της Ελλάδας. Αιφνιδιάσαμε από όλα όσα πληροφορήθηκε αφού οι μάσκες έπεσαν προ καιρού και από τα απαντά «χτυπήματα» που τον στοχεύουν, έχει ήδη παραδοθεί... Βουβός!... Μεγάλο λάθος!

Όχι μόνο δεν άλλαξε κάτι με τις αλλαγές των κυβερνήσεων που δίνουν ελπίδες ανεφάρμοστον λυτρώμα προσεκλογικά και ακολουθούν μετέ-

πειτα ακόμη πιο πιεστική διακυβέρνηση και με την... άδεια του εμπίστου πολιτή Έλληνα, αλλά η Βουλή ψηφίζει συνεχώς νομοσχέδια για να λάβει η Ελλάδα μας μια βοήθεια που στην κυριολεξία είναι άχρηστη αφού θα «γλυτώσει» η χώρα μας, αλλά θα έχουν παραδώσει το «πνεύμα» σχεδόν όλοι οι μικρομεσαίοι βιοπαλαίστες που έχουν ήδη ποδοπατηθεί και εξουθενωθεί από τα δυσβάσταχτα μέτρα ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων, ενώ η κρατική αναληγία στον τομέα της φορολογώσεως των μισθωτών και συνταξιούχων, δεν περιγράφεται. Οι δανειστές μας επιβάλλουν και το κράτος πιέζει να μη εργάζονται οι Έλληνες, να μη παράγεται τίποτα, να μη γίνεται πρόοδος εργασιών και έργων, να υπάρχει πλήρης καθεύδουσα κατάσταση σε σημείο ναρκώσεως και τα χρήματα να διατίθενται αμέσως μόλις ζητηθούν! Τέλειος παραλογισμός!

Και το τελικό «χτύπημα» η ασφάλεια της πρώτης κατοικίας του Έλληνα παραδίνεται αργά αργά μεν, μα με σταθερά βήματα σε ξένες εταιρείες πάνοπλες και έτοιμες να «εξουσιάζουν» ό,τι έχει απομείνει από τον δούσιορο Έλληνα δανειολήπτη...

Μετά από όλα αυτά, εγώ αναρωτήθη γιατί δεν αντιδρά ο Έλληνας! Η ροή των τελευταίων και όχι μόνον γεγονός είναι το εκάστοτε «πακέτα» συνοδευόμενα από εκβιαστικές «φόρμες», ήταν το επιστόγραμμα στο αδιέξοδό του που τον έριξε στην πλήρη αδράνεια και ψυχική παραλυσία...

Η «σωτηρία» της Ελλάδας δεν είναι από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Αυτό αποδεικνύεται από τα οικονομικά μεγέθη και τους μεγάλους οικονομολόγους και μας έχει οδηγήσει ήδη στις εφιαλτικές συνέπειες της εξαθλίωσης του λαού μας. Ο μονόδρομος που μας υπέδειξαν βαδίζει και τρεχάει εκεί... Τους πιστεύαμε δια, τρεις και τετράκις... ΤΕΛΟΣ!

Είμαστε αρκετά μεγάλοι για να πιστεύουμε σε παραμύθια και όσοι πιστεύαμε τα πληρώσαμε με την ίδια την ζωή μας. Οι Αγίες Ημέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν. Ας κάνουμε όλοι έναν εσωτερικό απολογισμό μέσα μας, τουλάχιστον όσοι δεν έχουν χάσει ακόμη την ψυχική τους παραδωνιά της στους... δανειστές!... Βλέποντας την φτώχεια και την δυστυχία στο κατάφυτο μας όσο ακόμη υπάρχει αυτό, ας βοηθήσουμε όπως μπορεί ο καθένας μας τον διπλανό μας σκεπτόμενοι τι δεν κάναμε και κυρίως τι θα κάναμε και πώς. Με έργα και όχι λόγια πια και όλοι μαζί με ομοψυχία να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας κάνοντας την αρχή με το σταματήσουμε να πιστεύουμε στα παραμύθια και δη όταν ξαναβρούμε εμπροσθ στην κόλπη!...

ΤΕΛΟΣ! Τα είπα και ξεθύμανα. Εύχομαι σε όλους καλή... ανάρρωση και με Υγεία Καλές Γιορτές!

ΕΛΕΝΗ Ι. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ...

Γράφει ο ΜΙΣ

ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΣΠΙΤΩΣΟΥΝ!!!

Αυτό όμως βάλει σαν στόχον οι δανειστές και μας το διεβίβασαν κοσμίες με την τετραδά των εκπροσώπων τους. Αφού μας πήραν και μας παίρνουν συνεχώς και τις τελευταίες τριμητικές δεκάρες από την τσέπη μας, τώρα θέλουν να μας αφήσουν κα χωρίς σπίντα! Να μεταβούμε στην περίοδο των σπινταίων! Αρκετά ζήσαμε ως δημοκρατικούς Λαός και τους προσφέραμε τα φώτα μας και τον πολιτισμό μας. Τώρα και στον τομέον αυτόν πρέπει να οβήσουν τα φώτα!!! Αυτούς τους δύο αθλιούς στόχους έχει θέσει η τετραδα σαν βασική προϋπόθεση για να μας δώσει την δόση των χρημάτων τα οποία δικαιούμεθα αφού έχουμε συνάψει δανειακή συμφωνία περί αυτού. Και όμως βρίσκει επιχειρήματα για να αντιδρά. Θέλει να εκπλειστηριασθούν τα μοναδικά σπίντα αυτών που πήραν δάνειο, για να κτίσουν σπίντα και τώρα δυσκολεύονται γιατί με ευθύνη των ιδιών έμεινε άνεργη η μισή Ελλάδα και έφθασε στο ύπογειο της παραγωγικής της δραστηριότητας!! Δεν εργάζεται κανείς, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια. Αυτό δεν ενδιαφέρει τους σκληροτράχειλους δανειστές.

Συνέχεια εις την 7η σελ.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ ΣΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ



Ανακοίνωση Τύπου Συλόγου Φιλιππίνων Νάξου 15.9.2015

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά την επίσημη επίσκεψη του στη Χίο ανακήρυξε τον κ. Γιώργο Ανωμερίτη Αρχόντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Βυζαντινό Τίτλο του Αρχонта Πρωτεύουσας της Μεγάλης Εκκλησίας.

Η χειροτονία έλαβε χώρα στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως της Χίου παρουσία πολλών Μητροπολιτών, εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των Τοπικών Αρχών.

«Η «ΑΚΡΙΒΗ» ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝΩ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ

Νότης Μαρίας, Ανεξάρτητος Ευρωπαϊκή Κινηματός Αντιμνησιακός Πολίτης, Καθηγητής Θεσιμών Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αθήνα, 23/11/2015

Στην Ελλάδα -λόγω του μνημονίου- χιλιάδες συνάνθρωποι μας δυσκολεύονται πλέον να προμηθευτούν φάρμακα. Όσο κι αν κοινωνία και εθελοντές σε μία προπτάθεια αυτοοργάνωσης δημιουργούν κοινωνικά ιατρεία και προσφέρουν δωρεάν φάρμακα στους ανέργους, η κατάσταση παραμένει τραγική. Ταυτόχρονα, η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που επέβαλε το μνημόνιο μειώνει δραστικά τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, στα οποία πλέον παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις βασικών φαρμάκων και εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ασθενείς.

Στην φτωχοποιημένη μας χώρα -που μαστίζεται από την αδιόκοπη φερεπιδρομή στις τσέπες του λαού και την αύξηση της ανεργίας- η σταδιακή αποσάθρωση του κρατικού συστήματος υγείας δημιουργεί άλλη μια πληγή στην οικονομία των νοικοκυριών, την οδυνηρότερη ίσως, αφο κοστίζει ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Επίσημη έρευνα του ΟΟΣΑ, που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, κατέδειξε ότι ένας στους δέκα Έλληνες που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας το 2013 (μόλις τρίτο χρόνο εμφάνισης μνημονίων και βρισκόμαστε πλέον στον πέμπτο) δεν έλαβε θεραπεία, λόγω του κόστους της.

Στην ίδια έκθεση του ΟΟΣΑ (Health at a Glance 2015) υποστηρίζεται ότι οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα βαίνουν μειούμενες προοδικά, ενώ παράμοια διολίσθηση παρουσιάζεται στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που μαστίζονται από μνημόνια. Η Ελλάδα εμφανίζεται ήδη στις πρώτες θέσεις -μαζί με το Μεξικό, την Κορέα και τη Χίλι - σε υψηλές ιδιωτικές πληρωμές στον τομέα της περίθαλψης, με ποσοστό που ξεπερνούν το 31%, άνω του μέσου όρου ιδιωτικών δαπανών υγείας (out of pocket) στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 19%.

Καταγράφοντας στατιστικά στοιχεία του 2013 (όταν ακόμη τα νοσοκομεία «ντύχων» το πρόβλημα υποστηρίζεται ότι οι συνολικές δαπάνες υγείας στη χώρα μας ανά κάτοικο διαμορφώθηκαν σε 2.366 δολάρια, έναντι 3.453 δολαρίων, που είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ και επισημαίνει ότι από αυτά σχεδόν τα μισά προέρχουν καταθεισών από τις τσέπες των πολιτών. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, ότι στη χώρα μας τα ποσά που πλήρωσαν τα νοικοκυριά για επισκέψεις σε γιατρούς, εξετάσεις, φάρμακα, κ.α., απορροφούν το 4,1% των αγορών τους για υλικά και υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ ήταν 2,8%, ενώ σε Τουρκία, Ολλανδία, Γαλλία και Ηνωμένη Βασιλεία οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αποτελούν λιγότερο από το 1,5% της κατανάδωξης των νοικοκυριών.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η τρίκα προωθεί νέο σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων, που θα καταστήσει εντελώς ασύμφορο το εγχώριο φάρμακο. Τα φθηνά Ελληνικά σκευάσματα θα υποκατασταθούν από ακριβότερα εισαγόμενα φάρμακα, με αποτέλεσμα ο φτωχοποιημένος Έλληνας κάτοικος να τα θεωρεί σύντομα «είσοδο πολυτελείας».

Για τους λόγους αυτούς έθεσα ήδη το ζήτημα με Γραπτή μου Ερώτηση στην Ευρωβουλή, ζητώντας από την Ε.Ε. να αποσφηνώσει αν θα συνεχίσει την αποτυχημένη μνημονιακή της πολιτική -ως μέλος της τριόρκας- πληττώντας την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία και το σύστημα υγείας.

Στο μεταξύ, οι φτωχοποιημένοι Έλληνες χτυπιούνται όχι μόνο από τη φτώχεια, την υπέρμετρη φορολόγηση, την ανεργία, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και την καθημερινή διολίσθηση της ποιότητας ζωής τους αλλά πασιζούν να επιβιώσουν σ' ένα Κρατικό Σύστημα Υγείας που φυλλορραεί και σ' έναν ιδιωτικό τομέα περίθαλψης που καθιστά εξαιρετικά ακριβός για τις οικονομικές αντοχές των περισσότερων.

Κι αυτό γιατί τα διεθνή οργανωμένα συμφέροντα κι η τρέχουσα αντιμετώπιζουσαν καιρό τώρα τα φάρμακα και την υγεία, ως προϊόντα εμπορεύσιμα κι όχι ως δημόσια αγαθά, αναγκάζει για την ανθρώπινη ζωή.

Οι Αντιμνημονιακοί Πολίτες θα συνεχίσουμε σταλάττωμα τον αγώνα για την οριστική κατάργηση του μνημονίου, και τη διαγραφή του επονείδιστου χρέους. Για να πετάξουμε την τρίκα έξω από την πατρίδα μας και να πάρουμε πίσω την Ελλάδα.»

Βουλευτικό Γραφείο Νότης Μαρίας
www.notismarias.gr
Αθήνα, 23/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Με αυτή την ανακοίνωση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε κάθε επιχειρηματία και πολίτη των Κυκλάδων, σχετικά με το επίμαχο θέμα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές, για τις ενέργειες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων μέχρι σήμερα, καθώς και για τις τρέχουσες κινήσεις και διεκδικήσεις μας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόθεση κατάργησης των μειωμένων συντελεστών έκανε την εμφάνισή της πολύ πριν το 2015, από την αρχή της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Έκτοτε, μέχρι και σήμερα, βρισκόμαστε σε μια διαρκή ανησυχία και κινητοποίηση, προετοιμάζοντας και υποβάλλοντας πλήθος τεκμηριωμένων υποημάτων, προτάσεων και παρεμβάσεων, πραγματοποιώντας παράλληλα, σειρά συναντήσεων με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, σε συνεργασία και άλλους φορείς του νομού. Αν και εν μέρει επιτύχαμε, με τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που διεκδικούσαμε, αφού από την 1η Οκτωβρίου 2015, χάθηκε (καταργήθηκε για τα εξή πρώτα νησιά), το μοναδικό πλεονέκτημα που είχαν οι νησιωτικές περιοχές απέναντι σε ένα πλήθος μειονησιωτικών που επηρεάζουν τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την καθημερινότητα κάθε πολίτη των Κυκλάδων. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση η κατάργηση του καθεστώτος μειωμένου Φ.Π.Α. για τα εξή πρώτα νησιά (Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Ρόδος, Σκιάθος), το Επιμελητήριο Κυκλάδων - χωρίς περική πρόβληση και δημοσιοποίηση των κινήσεών του - έχει ξεκινήσει μια σειρά σημαντικών ενεργειών και συναρτημένων προκειμένου να ανασχευθεί η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή στα νησιά.

Στον πρώτο κύκλο ενεργειών που έχει υλοποιήσει το Επιμελητήριο Κυκλάδων, εντάσσονται επαφές με εξειδικευμένους στο θέμα νομικούς, καθώς και συναντήσεις στις Βρυξέλλες με υψηλόβαθμα στελέχη των αρμοδίων για θέματα Φ.Π.Α. θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα από τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων και σε αντίθεση με τη φημολογία της τελευταίας περιόδου, ήταν η διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή οδηγία για μειωμένο Φ.Π.Α. σε νησιωτικές περιοχές είναι σε ισχύ. Συνεπώς, η Ελληνική Κυβέρνηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαναφέρει το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών στα νησιά, εφόσον έλθει σε συμφωνία με τους δανειστές. Παράλληλα με την προσηφιη στο ΣτΕ που έχει πραγματοποιηθεί υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλων φορέων, το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα συνεχίσει από την πλευρά του να αναδεικνύει το ζήτημα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προγραμματίζοντας τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στην κατεύθυνση αυτή, το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά θα προωθη-

Συνέχεια εις την 7η σελ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β'

Γράφτηκε από τον κ. Αλέξανδρο Μαρκουλίτζο 2 Νοεμβρίου 2015

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' παρόστη απόψε στην Εκδήλωση, που διοργάνωσαν τα Λεοντία Λύκεια Πατησίων και Νέας Σμύρνης προς τιμήν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.Ιερωνύμου Β', στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Λεοντίου Λυκείου Νέας Σμύρνης, παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ναυπακτού κ. Ιεροθεού, Αλεξανδρούπολης κ. Ανθήμου, Ιλίου κ. Αθηνάγορου, Αργολίδος κ. Νεκταρίου, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου και του επιφυριού Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, του Επισκόπου της εν Αθηνάς ΡΚαθολικής Εκκλησίας κ. Σεβασμιώτατου και των πρώην Επισκόπου κ.Νικολάου, του εκπροσώπου του Βατικανού στην Ελλάδα, του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Πάνου Καμμένου, Βουλευτών, του Γενικού Γραμματέως Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας κ. Γ. Καλατζή, εκπροσώπων Κοιμημάτων, του Πρωτοψυχέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Διευθυντριας του Βυζαντινού Μουσείου κ. Αικατ. Δεληπαύρα, του Διευθυντού του Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος κ.Αλεξάνδρου Καταύρα, του Πρωτοπ. Θωμά Συνονιδίου, Κληρικής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της ΡΚαθολικής Εκκλησίας,Μελών των Ταγμάτων των Μαρτιανών Αδελφών, Αποφώντων των Λεοντίων Λυκείων και πλήθους κόσμου, ενώ αναγνώστηκε μήνυμα του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη.

Κατά την Εκδήλωση, η οποία πλαισιώθηκε από την Χορωδία του Λεοντίου Λυκείου, που τραγούδησε υπό τη διεύθυνση του Αποφίτου του Λεοντίου Λυκείου Συνθέτη Μίμη Πλάσσα, ο Μακαριώτατος Β' ανεκρήρυξε επίτιμο μέλος του Συνεδείου Αποφίτων των Λεοντίων Λυκείων και του απενεμήθη ο χρυσό -

Συνέχεια εις την 7η σελ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 16/12/2015

ΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

Τουριστικός απολογισμός: Το 2015 θα κλείσει και φέτος με θετικό πρόσημο, χάρη στην αύξηση των αλλοδαπών τουριστών, που υπερκάλυψαν τη φειντή υστέρηση των Ελλήνων. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση ή αιτιολογία, αφού οι λόγοι είναι σ' όλους γνωστοί, με κυριότερο την οικονομική καχεξία που μαστίζει όλες τις ελληνικές οικογένειες, σε συνδυασμό με τις αλληπάλληλες εκκλογές και το Δημοψήφισμα, γεγονός που έκαναν «τη ζημιά να φάει το διάφορο», όπως λέει κι ο λαός.

Επιχειρώντας μια βαθύτερη ενδοσκοπήση, βλέπουμε να ανοίγουν «καινούριες αγορές», όπως αυτές της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας. Κι αυτό αποτελεί το ευτυχές αποτέλεσμα της συνεργασίας γνωστού διεθνούς

Πικρί Νερό παραδόθηκαν στην ανοικοδόμηση - αναπτυξιακή δράση και απώλεσαν τον αυθεντικό χαρακτήρα τους. Ας προβληματιστούμε μήπως διατηρώντας και μερικές παραλίες χωρίς ανοικοδόμηση είναι προς το συμφέρον του νησιού δεδομένου ότι ο μαζικός τουρισμός ήδη εξημερτείται στο Μυλοποτά, στην Κοιμητέρα, στο χωριό το βράδυ με τα γεμάτα και



φέτος κέντρα διασκέδασης. Θέτω τον προβληματισμό όσο υπάρχει χρόνος...

Συγκοινωνία και κρουαζιέρα: Φέτος το νησί μας δεν έχει κανένα πρόβλημα από τη θαλάσσια συγκοινωνία, αφού υπήρχαν πολλές καθημερινές διασυνδέσεις με Πειραιά, Ραφήνα και Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και πυκνή ενδοκυκλαδική επικοινωνία με αφετηρία τη Σύρο, με το πλοίο Αρτεμίδα, αλλά και τη Μύκονο με το Flying Cats και το High Speed 4. Κι ακόμα θα πρέπει ιδιαίτερα να αναφερθούμε στην εβδομαδιαία κρουαζιέρα, που από περίπου το γναστό μιας κρουαζιερόπλοιο εκτελεί, καθώς και στις από φέτος εκδρομικές διασυνδέσεις με τα εκδρομικά «Σαντορίνη» και «Γαρμπίτς» με έδρα τη Σαντορίνη και την ολιήμερη παραμονή των εκδρομικών στην Ίο, δυο φορές την εβδομάδα.

Στην αντίθεση και στον αντίποδα περνάει το «πειρατικό» σκάφος της Ίου που συνεχίζει να μετατρέπεται τα βράδια σε μπαράκι, μετά την ημερήσια εκδρομή που «all around los» επιχειρεί φθάνοντας μέχρι και τη Σίκινο. Μάλιστα ετοιμάζεται σε ονομαστό Συριακάνο κάρναβω και δεύτερο σκάφος, ώστε να πυκνώσει ο ανταγωνισμός και οι επιλόγες, αφού και τα δύο ανήκουν στον ίδιο προσημειωτικό Νιώτη επιχειρηματία που δίνει την ευκαιρία στους επικοινωνικούς και προχωρά με ταχεία ανάπτυξη, τόσο τουριστική, όσο και οικοδομική στη λογική της ήπιας ανάπτυξης που απευθύνεται σε ευρωστους και εκλεκτικούς τουρίστες. Ήδη σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές, πλείστες παραλίες, όπως του Παππά, η Κοιμητέρα και φέτος και το

Συνέχεια εις την 2α σελ.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Αξιότιμη κ. Διευθυντρια, Διαπλέοντες το πέλαγος της αγάπης και της ευσεπχαλνίας του Θεού, φτάσαμε και πάλι ενώπιον της μεγάλης σοφής των Χριστουγέννων και της υποδοχής της νέας χρονιάς 2016. Κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, όπου κι αν στρέψει κανείς το βλέμμα του στην πατρίδα μας αλλά και στις περισσότερες γεινικές του πλανήτη, θα δει πως οι άνθρωποι κάνουν ένα σωρό στολισμούς και προετοιμάζουν για την μεγάλη αυτή εορτή. Τη φειντή χρονιά όμως, η ανθρωπότητα θα εορτάσει κάτω από τη σκία ενός φριχτού πολέμου, ο οποίος μαινεύει στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει πολλούς συνανθρώπους μας στο θάνατο και ακόμη περισσότερους στην προσφυγιά. Καθημερινά οι εικόνες που αναμεταδίδονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτυπώνουν την τραγικότητα της κατάστασης, η οποία έχει αρχίσει να ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια της Συρίας και των γύρω περιοχών και μέσω των ποικίλων τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως οι πρόσφατες που συγκλόνισαν το Παρίσι, έχει ήδη αγγίξει την καρδιά της Ευρώπης. Παράλληλα μέσα σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί και το μεγάλο πρόβλημα από το τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα, που ιδιαίτερα δοκιμάζει την απελπισμένοι άνθρωποι, μέσα σε μια ύστατη προσπάθεια άτακτης διαφυγής από την φρίκη του πολέμου και την σκληρότητα του βίαιου θανάτου. Αυστύχως έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, οι εικόνες από τις εκατοντάδες των πνιγμένων συνανθρώπων μας και από τα άμυχα κορμιά παιδιών και βρεφών, που αποτελούν τα αθώα θύματα στον βωμό των συμφερόντων των ισχυρών της γης, που κυνικά διαχειρίζονται τις τύχες των ανθρώπων, καθώς κι οι φρικτές εκτελέσεις ανθρώπων, εν ονόματι ενός ακατανόητου και ασυλήπητα απάνθρωπου θρησκευτικού φανατισμού. Σε ένα τέτοιο κόσμο έρχεται ξανά ο Σωτήρας Χριστός και όπως και τότε στη Βηθλέμ, έτσι και σήμερα αναζητά τόπο για να γεννηθεί, να σπαργανωθεί και να προσφέρει απλόχερα τα δώρα της αγάπης Του. Έρχεται και ζητά τη καρδιά μας να γίνουν η φάνη Του, για να τις γεμίσει με την αγάπη Του και να πάρει από αυτές κάθε ίχνος μισαλλοδοξίας, φανατισμού και αποστροφής του ανθρώπινου προσώπου και να φέρε επιτέλους το ζητούμενο για κάθε νοήμονα και σώφρονα άνθρωπο, την «επί γης ειρήνη» και κυρίως την σωτηρία των ψυχών μας. Εύχομαι μέσα από τα βήθη της καρδιάς μου, τα φειντά Χριστουγεννιά να μην αποτελέσουν απλώς μια ακόμη εορτή για την ανθρωπότητα αλλά κυρίως ένα γενναίο βίομενο, το οποίο θα καταστείλει τα όπλα της βίας και θα ενώσει τους ανθρώπους κάτω από την σκέπη του ενός και μοναδικού Θεού. Παράλληλα ο Τεχνης Ιησούς εύχομαι να ευλογεί τις οικογένειες των συντελεστών της εκδόσεως του εντύπου σας, καθώς και τις οικογένειες όλων των αναγνωστών σας και να κατευθύνει με την αγάπη Του τις ζωές όλων των ανθρώπων χαρίζοντας μας τη νέα χρονιά 2016 ανέφελη, ειρηνική, πλούσια σε πνευματικούς καρπούς και πλημυρισμένη από την Θεία Χάρη και την σωτηρία ευλογία Του.

Καλή Χριστουγεννιά και ευλογημένο το νέο έτος 2016
† Ο Παροναξίας Καλλινίκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «μίστρια» και η «φτώχεια κτύπησε και την δική μας πόρτα! Πλην άλλων, οι πιέσεις ποτε δεν βγαίνουν σε καλό και στον τομέα της Υγείας. Ζητούμε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και ευχόμεθα ΣΕ ΟΛΟΥΣ Ο,ΤΙ ΚΑΚΟ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΗ ΜΑΚΡΥΑ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΞΕΝΟΣ ΥΠΟΜΟΝΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!