

## Πρωτοχρονιά 2022

«*Η Μαριάμ όλα αυτά τα λόγια τα κρατούσε στην καρδιά της και τα μελετούσε*». Εορτάζουμε σήμερα την Υπεραγία Θεοτόκο Μαρία και στο εδάφιο αυτό διακρίνουμε μια ουσιαστική διάσταση της ψυχής της: την προθυμία να αναζητήσει και να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα των γεγονότων της ζωής της. Η Θεοτόκος, μέσω της πίστης, αποδέχεται και φωτίζει το θέλημα του Θεού και χορηγεί και σε μας τα παιδιά της, τη χάρη να δεχόμαστε τον ενσαρκωμένο Λόγο, ώστε και η δική μας ζωή να παίρνει νόημα.

Δίχως άλλο, η Παναγία, διαπιστώνοντας τη σημαντική διάσταση μεταξύ όσων της είχε ανακοινώσει ο άγγελος του Κυρίου κατά τον Ευαγγελισμό της και της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρέθηκε, μαζί με τον Ιωσήφ, κατά τη γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ, θα αναζήτησε μια ερμηνεία. Ο Υιός του Θεού, ο αναμενόμενος Μεσσίας, δε γεννιέται σε βασιλικό παλάτι ή έστω σε «κανονικές συνθήκες», αλλά σε ένα στάβλο και κοιμάται μέσα σε μια φάτνη, αφού «δεν υπήρχε θέση για αυτούς» στο πανδοχείο (Λκ 2,7). Η «προσδοκία των εθνών», αυτού που «θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους» (Μτ 1,21), σίγουρα δε γίνεται δεκτή με τις οφειλόμενες τιμές, και αναγνωρίζεται μόνο από μερικούς βοσκούς, οι οποίοι έχουν έρθει «χωρίς καθυστέρηση», έκπληκτοι από όσα ο άγγελος τους ανήγγειλε. «*Η πνευματική στάση της Παναγίας απέναντι σ' αυτά τα γεγονότα χαρακτηρίζεται από την πίστη που άνοιξε την καρδιά της στην επίδραση του Θεού και έτσι το σχέδιο του Θεού πραγματοποιήθηκε με την ενανθρώπιση του Λόγου σ' εκείνη και μέσω αυτής στον καθένα από μας. Ο Χριστός είναι ο καρπός αυτής της ηρωικής πίστης που αποτελεί συνάμα δώρο και κατάκτηση. Η Παναγία συνέλαβε τον Ιησού πρώτα με την πίστη και μετά στα σπλάχνα της*», δίδασκε ο Άγιος Αυγουστίνος»(Ι.Σπιτέρης «Η μητρότητα της Παναγίας»)

Και εμείς πράγματι επιθυμούμε να μιμηθούμε τη βαθιά πίστη και την ικανότητα της Παναγίας να μελετά στην καρδιά της το νόημα των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω της. Να αποκτήσουμε το δικό της στοχαστικό βλέμμα και τη δεξιότητα να συναντούμε το θέλημα του Θεού στη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, στα γεγονότα της ζωής μας που κατά το έτος που μόλις αποχαιρετήσαμε, εξ αιτίας της πανδημίας βιώσαμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να βιώνουμε, τις απώλειες αγαπημένων προσώπων, τις φυσικές καταστροφές και τα βάσανα που ως λαός αλλά και ατομικά αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη δραματική περίοδο της ιστορίας μας.

Ως χριστιανοί, τολμούμε να εμπιστευτούμε πως η ύπαρξή μας, που απειλείται από ποικίλες δυσκολίες και προβλήματα, αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου σωτηρίας και αγάπης εκ μέρους του Θεού Πατέρα, το οποίο ωστόσο συναντάται και βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τη δική μας ελευθερία.

Ως κοινωνία, ή τουλάχιστον το ώριμο τμήμα της, σύντομα ξεπεράσαμε την υποψία της ερμηνείας της πανδημίας ως «θέλημα Θεού» ή ως «τιμωρία από τον Θεό», ο οποίος έστειλε τον Υιό του για να γίνουμε κι εμείς παιδιά του, όπως

μας διδάσκει ο πατέρας της εκκλησία άγιος Ειρηναίος λέγοντας: «Ο Υιός του Θεού, θέλοντας να μας κάνει να συμμετέχουμε στη θεότητά του, πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση μας ώστε αυτός να γίνει άνθρωπος και να κάνει τους ανθρώπους θεούς».

Ας ξεπεράσουμε την καχυποψία που μας διακατέχει και που σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου έτρεφε και ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος σε μια στιγμή δυσκολίας, είχε το θράσος να αναρωτηθεί: «Είναι ο Κύριος ανάμεσά μας ναι ή όχι; (Εξ 17,7).

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου,

Κατ' αυτή τη νέα χρονιά, ας προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα το Χριστό και να τον αναγνωρίσουμε ως Κύριο και Σωτήρα μας. Ας καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα και το θάρρος, αλλά και την προσήλωση στην ακρόαση της φωνής του Θεού μέσα μας και γύρω μας.

Θα ήθελα να θυμηθούμε μαζί τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου: «Αδελφοί χριστιανοί έχουμε μια «άγκυρα»: **στο σταυρό Του έχουμε σωθεί.** Έχουμε ένα «πηδάλιο»: **στο σταυρό Του έχουμε λυτρωθεί.** Έχουμε μια «ελπίδα»: **στο σταυρό Του έχουμε θεραπευτεί** έτσι ώστε τίποτα και κανείς να μην μπορεί να μας χωρίσει από την λυτρωτική του αγάπη».

Παρά τα «σημάδια θανάτου» που κατά την περίοδο της πανδημίας βλέπουμε γύρω μας, πρέπει επίσης να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και τα «σημάδια ανάστασης», παρόντα στη καθημερινή μας ζωή, πυκνότερα μάλιστα από πριν, συχνά διακριτικά κρυμμένα, αλλά υπαρκτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την υπέρμετρη και μέχρι αυτοθυσίας πολλές φορές προσπάθεια των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, τις αμέτρητες χειρονομίες αλληλεγγύης από φορείς αλλά και πολλούς απλούς πολίτες, που μένουν στην αφάνεια, αλλά και που αποδείχθηκαν πραγματικοί αδελφοί. Δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους άλλους να ανακαλύψουν ή να εντείνουν τις αυθεντικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, για μια πιο ευχάριστη, λιγότερο χαοτική και φευγαλέα ζωή, να δημιουργήσουν μεγαλύτερη επαφή μεταξύ γονέων και παιδιών, για μια αυθεντική αδελφική ζωή, δόθηκε επίσης προσοχή στους φτωχούς, οι οποίοι δεν χρειάζονται μόνο τροφή αλλά πάνω απ' όλα μια ζεστή λέξη αγάπης, Πλέον η φράση «κανείς δεν σώζεται μόνος!» δεν είναι κενή περιεχομένου! Αυτά τα «σημάδια ανάστασης, ως καρπός χριστιανικής αγάπης, οι φιλανθρωπικές δράσεις σε διάφορα επίπεδα, αποδεικνύονται και παραμένουν ο πρώτος και πιο αξιόπιστος μάρτυρας του Ευαγγελίου, ο πιο άμεσος τρόπος ευαγγελισμού.

Στο μήνυμα του ο πάπας Φραγκίσκος, για τη σημερινή 55<sup>η</sup> παγκόσμια ημέρα ειρήνης **επισημαίνει όμως και τα «μελανά σημεία»** που σηματοδοτούν την περίοδο αυτή: «**Δαπανείτε στην εκπαίδευση, όχι στα όπλα**» καλεί τα κράτη ο Άγιος Πατέρας, στηλιτεύοντας την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών

σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Έχει σημειωθεί μια σημαντική μείωση στις δαπάνες για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση παγκοσμίως, την ώρα που οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται πέρα από τα επίπεδα του τέλους του Ψυχρού Πολέμου και «φαίνεται βέβαιο ότι θα αυξηθούν σε εξωφρενικό βαθμό». Ο πάπας Φραγκίσκος κάνει έκκληση για αφοπλισμό, για απαγόρευση των πυρηνικών όπλων και την εκτροπή στρατιωτικών δαπανών στη δίκαιη διανομή εμβολίων κατά της COVID-19 και στην έρευνα για την αποτροπή μελλοντικών πανδημιών.

**Η ενδοοικογενειακή βία** είναι το δεύτερο σημαντικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε σε συνέντευξή του λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα ο άγιος Πατέρας, Τη χαρακτήρισε μια πράξη «σχεδόν σατανική» και επέμεινε «στην αξιοπρέπεια» των θυμάτων, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. *«Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, για μένα, είναι σχεδόν σατανικό, επειδή επωφελείσαι από την αδυναμία κάποιου ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του»*, πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Και στη χώρα μας αδέρφια μου, σε αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και τα διαδοχικά λοκντάουν, ο αριθμός των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας έχει πολλαπλασιαστεί. Οι δολοφονίες κάτω από τραγικές συνθήκες, μέσα στην οικογενειακή εστία και συχνά μπροστά στα μάτια ανυπεράσπιστων παιδιών, μας συγκλονίζουν, ενώ συχνότερες είναι οι περιπτώσεις τόσων άλλων γυναικών που κακοποιήθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν από τους συζύγους και τους συντρόφους των και συνεχίζουν να υφίστανται ταπεινωτική συμπεριφορά και τις περισσότερες φορές μένουν στην αφάνεια. Θάρρος τους λέμε: Τολμείστε να ζητήσετε βοήθεια για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και την αξιοπρέπειά σας, που κανείς δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να βοηθηθούν, να υποστηριχθούν, να συνοδεύονται όσοι και όσες αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Οι ενοριακές μας κοινότητες πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκφράζουν την εγγύτητα και να προσφέρουν σημάδια ελπίδας, καθώς και όλοι όσοι ως εθελοντές, άνθρωποι καλής θέλησης και θρησκευτικής πίστης, σε κάθε ευκαιρία υποστηρίζουν και δραστηριοποιούνται, εκφράζοντας έμπρακτη αλληλεγγύη σε κάθε ανάγκη.

Για όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, αλλά και για τις καλές ευκαιρίες που μας δόθηκαν να εκφράσουμε με λόγους και έργα τη χριστιανική αγάπη, ας τον ευχαριστήσουμε και ας τον δοξολογήσουμε!

Ο Θεός είναι αγάπη. Από αυτή την αγάπη του Θεού έχει αρχή και ύπαρξη ο κόσμος όλος, ο χρόνος, η ιστορία, η ζωή σε όλη την οικουμένη... όλα προέρχονται από το Θεό, την ύπαρξη όλων Εκείνος τη στηρίζει. Για τον Χριστό, Υιό του Θεού σωστά λέγεται: *«Εκείνος είναι ο Σωτήρας μας, χθες, σήμερα, για πάντα»*. ΑΜΗΝ